

Δράση «Δέντρο – λιχουδιά για ζωάκια και πουλιά» στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Οικοσυστήματα και τα Δάση» του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

«Ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην αυλή του Σχολείου μας»



Περιγραφή Δράσης

Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δέντρο, αφιερωμένο στα πουλιά στόλισαν στις 11 Δεκεμβρίου 2024 οι μαθητές της Δ' τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Στα πλαίσια του Οικολογικού Προγράμματος «Μαθαίνω για τα Οικοσυστήματα και τα Δάση», τα παιδιά έδειξαν τη φαντασία και την ευαισθησία τους, δημιουργώντας οικολογικά στολίδια με τη χρήση πορτοκαλιών που χρησιμεύουν ως ταΐστρες για τα πουλάκια.



Τρόπος δημιουργίας στολιδιών

Με κέφι και δημιουργικότητα, οι μαθητές έφεραν πορτοκάλια κομμένα στη μέση, τα άδειασαν προσεκτικά και τα μεταμόρφωσαν σε οικολογικά στολίδια. Κατόπιν διακόσμησαν τη φλούδα τους με γαρίφαλα και με τη βοήθεια ενός αιχμηρού ξύλου άνοιξαν τρύπες και πέρασαν χριστουγεννιάτικη κλωστή. Στη συνέχεια κρέμασαν τα «πορτοκαλένια» τους δημιουργήματα σε δύο δέντρα στην αυλή του σχολείου, γεμίζοντάς τα με σιτάρι, καλαμπόκι, και ψίχουλα.





















Αποτελέσματα Δράσης

Η δράση αυτή όχι μόνο πρόσφερε πολύτιμη τροφή για τα πουλιά που δυσκολεύονται να βρουν φαγητό κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά ανέδειξε και το μήνυμα της φροντίδας για το περιβάλλον. Τα παιδιά έδειξαν έμπρακτα πως η χαρά των Χριστουγέννων μπορεί να συνδυαστεί με την αγάπη για τη φύση, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στις επόμενες γενιές για την ενίσχυση του οικοσυστήματος του σχολείου μας και της ορνιθοπανίδας της περιοχής μας.

Παράλληλα οι μαθητές της Δ' τάξης διακόσμησαν τα παράθυρα του σχολείου με πουλάκια και φωλιές για να κάνουν διάχυση της δράσης τους και να ευαισθητοποιήσουν τη μαθητική κοινότητα όσον αφορά την προστασία των φτερωτών «φίλων» μας.



Διάχυση δράσης στη σχολική και τοπική κοινότητα

Το διαφορετικό αυτό χριστουγεννιάτικο δέντρο εντυπωσίασε γονείς, εκπαιδευτικούς και περαστικούς, που θαύμασαν την πρωτοβουλία των παιδιών. Το παράδειγμά τους μας θυμίζει πως η μαγεία των γιορτών δεν κρύβεται μόνο στα φώτα και στα διακοσμητικά, αλλά και στη φροντίδα για τον κόσμο γύρω μας.

