



Δημοτικό Σχολείο
Αργυροπουλίου

Μαθαίνω για τα
οικοσυστήματα και τα δάση



Με ενθουσιασμό και χαρά, οι μαθητές του Δ. Σ. Αργυροπουλίου συμμετείχαν φέτος στον ξεχωριστό στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου μας, το οποίο είχε έναν ιδιαίτερο σκοπό: να προσφέρουμε τροφή στα πουλιά που μας συντροφεύουν τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Αντί για παραδοσιακά στολίδια, οι μαθητές δημιούργησαν με πολλή αγάπη και δημιουργικότητα σπόρους, φρούτα και ξηρούς καρπούς, χαρίζοντας ένα μήνυμα φροντίδας και αλληλεγγύης προς τη φύση.



«Φτιάχνοντας αυτά τα στολίδια, νιώσαμε ότι βοηθάμε τα πουλιά να βρουν φαγητό τις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Μας έκανε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις στη φύση.»

















«Είναι ωραίο να ξέρεις ότι στολίζεις ένα δέντρο όχι μόνο για να φαίνεται όμορφο, αλλά και για να βοηθάς μικρά ζωάκια.»



«Ελπίζω τα πουλιά να απολαύσουν το φαγητό μας! Νιώθω χαρούμενος που κάναμε κάτι χρήσιμο.»



«Μου άρεσε που δουλέψαμε όλοι μαζί και βάλουμε στολίδια που δεν είναι πλαστικά. Η φύση θέλει την αγάπη μας!»












Μέσα από αυτή τη δράση, τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα: **«Η φύση μας προσφέρει τόσα πολλά είναι καθήκον μας να την προστατεύουμε και να τη φροντίζουμε.»**



Το αποτέλεσμα ήταν υπέροχα δέντρα, γεμάτα φυσικά στολίδια, που σύντομα θα γίνουν αγαπημένος «προορισμός» για τα πουλιά της περιοχής μας. Ο στολισμός αυτός δεν ήταν μόνο μια δημιουργική δραστηριότητα αλλά και μια σπουδαία ευκαιρία για τους μαθητές να μάθουν τη σημασία της προσφοράς και της αρμονικής συνύπαρξης με τη φύση.

Το μήνυμα των μαθητών είναι ξεκάθαρο: Η αγάπη και η φροντίδα για το περιβάλλον ξεκινούν από μικρές πράξεις!

Σας ευχαριστούμε